

Grandioze invulling van eerste clubfeest

Uiteindelijk waren we met 52 personen aanwezig op 31 mei in Spoorдонк.

Men was kennelijk zeer geïnteresseerd in ons eerste feestje want al ruim voor 15.30 uur meldden zich de eerste clubgenoten.

Willemien en Rolf hadden geregeld dat we bij zus Ans en zwager Wim terecht konden.

De eerder verzamelde uitverkoopposters (zie mijn eerdere stukje "WSV in Hagen") hebben we voor de oriëntatie op de boom gehangen zodat iedereen de verscholen locatie gemakkelijker kon vinden. Wij hebben verder met Tonnie Verhoeven hen wat meegeholpen met het inrichten van de ruimte. Omdat de weersvooruitzichten voor de korte termijn wat minder waren werd de houtkachel aangemaakt en de koffie voor de ontvangst binnen opgesteld.

Volgens 'buienradar.nl' mochten we wat regen verwachten. Helaas hadden ze gelijk want op de wandeling – grotendeels de route "Dal van de Beerze" van Natuurmonumenten – kregen we wat regen te verwerken. We wandelden bijna 2 1/2 uur en kwamen dorstig weer terug bij de locatie waar de voorbereidingen voor de BBQ al ver gevorderd waren.

Het weer was intussen zodanig opgeknapt dat we allen met stoelen en tafels konden gaan sjouwen om de rest van de avond heerlijk buiten te zitten. Mede dankzij het voortreffelijke inkoopbeleid van Willemien en Rolf hebben we een heel gezellige maar bovenal smakelijke BBQ voorgeschoteld gekregen.

Voor het clubgevoel en nadere kennismaking (ook met de niet wandelende partners) een fantastische invulling.

Laten we hopen dat zo een invulling een jaarlijkse traditie kan worden.

Willy 030608