

### **Wandelen met “Fietsen voor Muziek “ op 16 september 2007**

Uiteindelijk kwamen we met 13 wandelaars zo tegen 17.00 uur binnen bij garage Janssen in Gerwen. ( Maria Verhaegh was geblesseerd geraakt en onze gastwandelaar Jos uit Geldrop liet verstek gaan).

We waren allemaal gestoken in een wit T-shirt met op de voorkant de opdruk van de versie van een door Dim ontworpen LOGO. Dit zal zeker hoog scoren bij de uiteindelijke keuze; het is overigens nog steeds mogelijk om je suggestie in te dienen!

Even na 9.00 uur waren we vertrokken met zeven dapperen. (Annie v.d.Ven, Helma, Hans, Cor, Sjaak, Fred en ikke) . De weersverwachting was heel positief en gelukkig is het heel goed wandelweer gebleken. We liepen in een behoorlijk tempo (vond ik) en mede daardoor waren we te vroeg bij de koffiepost, deze was nog niet bezet. We liepen er bijna aan voorbij omdat ook het bord met de aanduiding van deze pleisterplaats nog ontbrak. Gelukkig duurde het niet lang eer ze kwamen. Er was geregeld dat we koffie van de organisatie zouden krijgen. Hans had wat lekkers meegenomen . Zo doende duurde deze eerste pauze wel 20 minuten.

Bij de snertpost, met nog ongeveer 25 km te gaan, werd het gezelschap uitgebreid met Tonnie, Willemien, Gertje en Annie Stoop. Zo net voor de pannenkoekenpost passeerden ons de eerste fietsers. Op de post zelf schoven Ralf en zijn vrouw Mieke even bij ons aan het tafeltje aan. Ondertussen bleek dat we wat achter kwamen te liggen op ons voorgenomen schema. We waarschuwden Ans en Dirk, zij zouden zich immers om 15.00 uur bij de ijsjespost bij ons voegen. Mede door een klein incidentje met een automobilist, die wel erg dicht langs ons groepje passeerde , werd dat bijna een uur later.

Het lopen ging mij steeds moeilijker af, maar ik werd moreel gesteund door Helma, Annie en later Ans. Het zooltje dat de podotherapeute steeds levert werkt toch niet afdoende tegen de beknelling van de zenuw in mijn linkervoet, deze begint veelal al na 10 km op te spelen!

Vlak voor de finish kregen we nog gezelschap van Marije met de kleinkinderen. Op het terras bij garage Janssen genoten we nog geruime tijd van enkele glaasjes onder begeleiding van de muziek van het senioren orkest. Helaas werden er geen foto's genomen om dit verslag op te leuken. Hans maakte met de videocamera van Dim onderweg wel enkele opnamen, zullen ook bewerkt worden en krijgen jullie te zien als we in november – waarschijnlijk de 18e of de 25e- weer een bijeenkomst beleggen waar naast de presentatie/evaluatie van het wandelweekend ook de keuze van het definitieve LOGO, zo mogelijk een clubyell (of nog mooier een clublied) en de voortgang van de commissies aan de orde zullen komen.