

Fietsen voor muziek 2008, een verslagje

Helaas was ik zelf verhinderd om deel te nemen aan deze wandeling. Omdat er geen belangstelling was om een verslagje te maken kan ik het volgende melden.

Van horen zeggen heb ik het volgende:

De route voerde over Geldrop en Heeze; het was uitsetkend wandelweer. De opkomst was matig ondanks dat mijn extra herinnering aan alle leden was verzonden. Bij de start waren er 6 dapperen (Hans (voor de tiende keer), Cor, Sjaak (met blaar) , Roy en Fred met zijn neef Bart). Onderweg kregen zij gezelschap van Mieke den Tuinder (voor 30 km) en Gerdje, Marjo, Annie, Rolf en Thieu (voor de 20 km) en Marije (voor 10 km), zodat uiteindelijk 13 man wandelend over de finish kwamen. Bij binnenkomst waren ze weer op een ferm applaus onthaald. Het merendeel was gehuld in de vorig jaar aangepaste T-shirts zodat er toch enige promotionele waarde van is uitgegaan.

Toen ik tegen 17.00 uur in Gerwen kwam kijken waren ze al even binnen en zaten al aan hun eerste drankje, het eerste deel was in een vrij hoog tempo afgelegd.

Onderweg waren Dim en Trix, Anne-Marie en Lau en Mieke de Leeuw op de fiets gesignaleerd.

Volgend jaar hoop ik weer van de partij te zijn en wie weet wandelen we dan wel met heel velen en in een onze clubkleding?

Willy