

“Fietsen voor muziek”, 18 september 2011.

18 september was het dan weer zover. We mochten allemaal gaan genieten van een mooie wandeltocht.

Het was weer Fietsen voor Muziek en alleen wij van de wandelclub hebben ook dit jaar weer de tocht gelopen.

Het weer was ons goed gezind dus hebben we de hele tocht zonder regen kunnen afleggen.

De hele tocht kwam dit jaar op ongeveer 38 kilometer.

's Morgens om negen uur zijn voor de volledige tocht Helma, Anja, Cor, Fred, Eddy en Roy gestart.

Bij de soeppost (na 15 kilometer) werd de groep uitgebreid met twee wandelaars en bij de pannenkoekenpost (na ongeveer 23 kilometer) zat een groep van een kleine 10 man op ons te wachten om aan te sluiten. Dus de laatste vijftien kilometers waren we met een hele club. De posten onderweg waren leuk en vooral lekker.

Natuurlijk kregen we leuke reacties van al de fietsvrienden die ons achterop reden.

Al met al een geslaagde wandeltocht.