

Wandelweekend 2011

Vrijdag 2 september

Uiteindelijk waren we met 27 deelnemers te gast in het Naturfreundehaus "Käte -Strobel-Haus in Lieberhausen (Gummersbach). We zouden elkaar treffen op een parkeerplaats bij de Aggertalsperre op een zodanig tijdstip dat we na de wandeling nog tijd over hadden om een glaasje te drinken. De starttijd werd op 13.45 uur vastgesteld maar toen was de groep nog niet compleet. Een auto met drie leden was – bleek later- op weg naar een verkeerd adres en bij gebrek aan een kaart of navigatiesysteem was het moeilijk hen telefonisch te begeleiden naar het ontmoetingspunt.

Gewandeld werd er daarom zonder hun deelname. De bedoeling was de geplande en voorgelopen route over Helberg te lopen. Het was heerlijk ja zelfs warm wandelweer en al puffend werd het ongeveer 60 meter hoogteverschil genomen. Even een aanduiding gemist maar de omweg langs de uitloper van de Aggersee was ook mooi.

Vanwege de beperkte tijd voor een extra wandeling maar besloten naar het door ons – de voorbereidingsgroep- gekeurde terras in Lieberhausen te rijden. Heerlijk ontspannen een glaasje gedronken en door de meesten een bezoekje gebracht aan de aanpalende "Bunte Kirche" met prachtige fresco's.

Voor het avondeten werden we om 18.45 aan tafel verwacht ; in een hoog tempo werden de drie gangen geserveerd. Vanaf 20.00 uur konden we in de bar terecht. Het werd een gezellig samenzijn.

Zaterdag 3 september

Maar een paar deelnemers maakten de volgende ochtend gebruik van het mooie zwembad; het ontbijtbuffet bood voldoende keus. En om 9.45 uur konden we op pad voor een mooie wandeling. Marije en Ans bleven achter om later de catering te verzorgen. De route kende een aantal mooie vergezichten, we passeerden enkele "Naturdenkmale" en bij het waterslot Badinghausen maakten we nog een inspannende lus onder de "Springschanzen" door naar de picknickplaats. Daar was een royaal buffet opgesteld. De deelnemers kregen daarna de keuze om een iets langere route te gaan; de verdeling was ongeveer gelijk. Mede omdat we deze route bij de voorbereiding niet daadwerkelijk hadden kunnen lopen was het raadplegen van de wandelkaart zo af en toe nodig. Zelf bleek ik uiteindelijk niet in optimale conditie te zijn om de tocht volledig te wandelen; een telefoontje naar Marije en Ans volstond om me naar het hotel te brengen; een bezoekje- met nog een aantal- aan het zwembad zorgde er voor om me weer topfit te voelen!

We werden eerder aan tafel verwacht voor het avondeten (we waren de enigen die daar aten).

Zodoende was er voldoende ruimte om na het eten een korte avondwandeling te maken. Om 20.00 uur werden we voor de koffie – t.l.v. het clubbudget- verwacht in de "Bauernstube".

De verdere avond werd weer gezellig ingevuld; de bar werd alleen door ons gebruikt ondanks dat er toch nog wat andere gasten waren.

Zondag 4 september

's Nachts tegen vier uur regende het een beetje, de uilen lieten zich klagend/ opwekkend horen.

Slechts enkelen hadden deze voorboden gehoord, later onder het ontbijt kwam er een hevig onweer en vielen er sloten water! Het was de planning dat er in de voormiddag een korte wandeling gemaakt zou worden maar omdat het er op het geplande tijdstip van 10 00 uur naar uitzag dat het zou blijven regenen besloot de meerderheid om maar niet te wachten en richting Nuenen te rijden. De minder ongeduldigen wandelden later toch de voorziene route over de Homert. Er zijn daar in de omgeving twee 'bergen' deze Homert en de Unnenberg (waar we in de buurt waren in 2006 tijdens ons verblijf in Rodt) die hoger zijn dan 500 meter. Margit van de SGV las bij ons voorbereidingsbezoek daarover een aardig verhaaltje voor.

Onderweg bleek echter al dat het eerdere vertrek wat prematuur was, want de zon kwam toch te voorschijn. Hoewel, onderweg in de buurt van Essen, moest de snelheid aangepast worden vanwege een hevige bui.

Ik reed weer via de A45 terug; de toerit was open. Op de heenweg bleek nl. dat de afslag 16 naar Meinerzhagen was afgesloten waardoor een omweg nodig was.

Al met al kijken we terug op weer een geslaagd wandelweekend. De accommodatie was goed, het avondeten vond ik veel minder dan we bij eerdere keren gewend waren. De mogelijkheden van deze wandelomgeving waren perfect. Foto's kunnen worden aangeleverd bij Hans; zij geven hoop ik een goed beeld van ons weekend.

Willy van Dijk

Op 2 september 2011 lukte het 24 van de 27 deelnemers tussen 13.00 uur en 13.30 aan bij het startpunt van de vrijdagwandeling aan te komen. Met wat getelefoneer werden de laatste drie ervan op de hoogte gebracht dat we alvast zouden starten met de wandeling. Bij het 2e gedeelte zouden ze zich alsnog bij ons aansluiten.

Dus een half uurtje te laat vertrokken we voor 2 lussen vanuit dit startpunt. Prachtig en warm weer. Meteen sterk bergop. Dat was even pootaan spelen maar boven genoten we van een prachtig uitzicht. Daarna ging het alleen maar naar beneden tot na ruim een uur we weer bij ons startpunt uitkwamen. De zoektocht naar de ontbrekende 3 duurde nog even, zodat werd besloten het 2e deel van de wandeling te schrappen, ten gunste van een borrel in het plaatsje Lieberhausen op het zeer gezellige terras tussen kerk en restaurant, maar ook omdat we op tijd aan tafel moesten in het hotel. De verdere dag was gezellig, smaakvol, en ook over de kamers was iedereen tevreden.

Na een stevig ontbijt vertrokken we op zaterdagmorgen om kwart voor tien. Met prachtig weer en schitterende panorama's, via makkelijke maar ook soms moeilijke en stijl paden waren we om 12.15 op ons picknickterrein. Marije en Ans hadden voor een voortreffelijke picknick gezord.

Snel was de vermoeidheid van de morgen verdwenen, zodat de eerste wandelaars al na een klein uurtje stonden te trappelen om weer op weg te gaan. Nadat de waterflesjes weer waren gevuld en andere zaken waren geleegd (er was een toilet op de Grillplatz) splitste de groep zich. De snelle groep zou nog een wandeling van 12 kilometer maken. De rest nog een wandeling van 7 en een halve kilometer. 10 minuten na het vertrek van de snelle groep ging ook de 2e groep van start. Na een half uur werd de 2e groep echter ingehaald door de 1e groep. Die hadden een stuk meer gelopen dan de routekaart aangaf. Dat of de hitte was voor 2 wandelaars van de snelle groep reden om zich alsnog aan bij de 2e groep aan te sluiten.

Het weer was geweldig, maar de zon was onbarmhartig. De korte stops werden danook steevast in de schaduw doorgebracht. Nog eenmaal zag groep 2 de 1e groep achter zich aankomen. Maar daarna scheidde zich elkaars wegen.

Door de warmte en de hoogteverschillen die overbrugd moesten worden begon in groep 2 tegen het einde van de route de vermoeidheid toe te slaan. Vooral als blijkt dat je toch een halve kilometer verkeerd bent gelopen, die je ook nog terug moet, valt dat zwaar tegen. Ongeveer 1 kilometer voor het einde hebben we voor één van ons toch maar de taxi, Marije en Ans, laten komen. Om even na vieren was de 2e groep weer terug bij het hotel.

Groep 1 heeft zich dapper geweest, deed een stuk van de route tegengesteld, was een beetje de weg kwijt maar uiteindelijk werd daar ook de weg naar het hotel weer gevonden. Om ongeveer 16.50 was ook groep 1 weer in veilige haven.

Hierdoor konden we aan de wens van het personeel om vroeg aan tafel te gaan ruim tegemoetkomen. De avond verliep sfeervol, gezellig maar duurde iets korter dan de avond ervoor, omdat velen hun ledematen een gezonde en lange rust wilden gunnen.

De zondagmorgen begon droog. Maar tijdens het ontbijt barstte er een bui los met regen en onweer. Om 10.00 uur was het nog niet droog en dat was voor het grootste gedeelte van de groep het sein om niet meer op het mogelijk einde van het hozen te wachten. Maar toch gebeurde het. Om 10.30 was het droog, zelfs met hier en daar een blauwe plek in de lucht. Dus hebben de laatste 8 nog de volle geplande wandeling gemaakt, waarbij ook het Gipfelkreuz op de Homert bezocht is. En de overreden glazenwasser (zie foto) moest natuurlijk uitvoerig bestudeerd worden. Om kwart over twaalf genoten we van een heerlijke dikke soep met broodjes. Hierdoor gesterkt togen we huiswaarts. Een prima wandelweekend.

Hans