

Wandelweekend van 2010

Begunstigd door heel fijn wandelweer (we hebben de regenkleding helemaal niet hoeven gebruiken) waren we met 28 deelnemers het weekend van 3 tot en met 5 september in Siegerland Hotel "Haus im Walde" in Freudenberg te gast.

Freudenberg ligt nagenoeg aan de A45, even voor Siegen en heeft, zo ervoeren allen dat, een fantastische wandel omgeving.

De "voorbereidingscommissie" bestaande uit Marije en Hans, Helma en Dirk en Ans en ik was woensdag al weer eerder gegaan om de puntjes op de i te zetten en de eerder gemaakte afspraken nader te detailleren. Bij ons voorbereidingsbezoek in mei was e.e.a. globaal bepaald maar we controleerden proefondervindelijk de benodigde aanlooptijden voor de vrijdagmiddag en zondagochtend, onderzochten de toegangsweg voor de dagroute van zaterdag, de route voor de catering naar de hut, verwijderden daar de modder en maakten concrete afspraken met onze gastvrouw.

Op de donderdagmiddag ontvingen wij nog een delegatie van onze wandelvrienden (Margit en Dieter en Roswitha en Horst) uit het Homburger Land en evalueerden hun succesvolle recente bezoek aan Nuenen. Aan hen werd uitgereikt de CD met de foto's die ik daarvan maakte.

Alle deelnemers waren (nagenoeg) op tijd zodat we vrijdag de middagwandeling van ruim 8 km op ons gemak en gezellig vorm konden geven. Vooral het magnifieke uitzicht nagenoeg aan het einde op de prachtige vakwerkhuisen in de historische stadskern werd als een climax ervaren.

Het avondeten werd beide avonden in buffetvorm aangeboden en stemde steeds tot grote tevredenheid. Omdat we met een kleinere groep waren dan waarvoor een optie was gevraagd werd de verblijfsruimte ook door andere gasten gebruikt. Anders dan vorige jaren hebben we geen optredens gehad; men had met elkaar voldoende gespreksstof om de avonden gezellig door te brengen. De stemming werd wellicht verhoogd door de twee consumptiebonnen ten laste van de verenigingskas.

De zaterdag hadden we een mooie dagwandeling gepland in dit geaccidenteerde gebied. Zon, afwisselende bossen en fraaie uitzichten waren ons deel. De lunch in de grote, overdekte, hut bij de sportplaats in het bos was voortreffelijk verzorgd door de groep (Marije, Helma, Ans, en Cor/Lies,) die zich daarvoor had opgegeven. We waren weer op tijd terug bij het hotel om op het terras van de welverdiende drankjes te genieten.

In het arrangement was inbegrepen een afsluitend lunchbuffet op de zondag. Op verzoek ruimden wij de kamers direct na het ontbijt. In de morgen maakten we een niet al te lange wandeling voordat we de thuisreis, met een voldaan gevoel, aanvaardden.

De terugreis werd door de totale afsluiting van een gedeelte van de A3 bij Keulen iets ingewikkelder en kon niet verlopen volgens mijn aangeleverde routebeschrijving. Op de heenreis gaf de kilometerteller aan dat ik ongeveer 230 km had gereden en terug waren dat er rond 240 dit mede door de omleiding over de A61 en in Helmond. Maar die waren binnen de eerder gestelde maximale reistijd van rond 3 uur goed te volbrengen.

Een selectie van de aangeleverde foto's vind je op de fotopagina op de site.

Willy