

OP EEN MOOIE PINKSTERDAG.....

Mede omdat een vorige wandeling in Zuid-Limburg ons goed was bevallen gingen Ans en ik op de tweede Pinksterdag weer met de trein daarheen.

Het was voor mij ook een beetje een compensatie voor de gemiste ochtendwandeling op de eerste Pinksterdag, toen zijn we samen naar de vroege mis geweest (als ik was gaan wandelen zou ik waarschijnlijk te laat in de kerk zijn). We kozen ervoor om in principe van station naar station te lopen omdat niet duidelijk was hoe ver Ans het aan zou kunnen met het warme weer. We namen de intercitytrein naar Heerlen en vandaar de stoptrein richting Maastricht.

Bij het station Klimmen-Ransdaal eruit om richting Schin op Geul en Valkenburg te wandelen. Op goed geluk kozen we ervoor de route met de blauwe paaltjes te volgen, het had er alle schijn van dat die in die richting liep. Het werd een heel mooie wandeling met leuke vergezichten.

In Schin op Geul hielden we een korte pauze op een bankje in de buurt van het station. We hadden geluk; terwijl we daar zaten maakte de stoomtrein van de Miljoenenlijn een tussenstop. Na deze rust liepen we het wandelpad langs de Geul naar Valkenburg. Daar hadden we veel beschutting van de mooie oude loofbomen. We passeerden kasteel Schaloen en kasteel Oost (omgeven door een mooi park). We kwamen zo doende aan de verkeerde kant het drukke Valkenburg binnen en moesten ons een weg banen door de drukke straatjes en de uitpuilende terrassen naar het station.

Na een royale pauze op het terras van het hotel tegenover het station de trein naar Maastricht genomen. Ondertussen had ik geconstateerd op een van de twee borden bij het station dat de paaltjes onderweg een onderdeel vormden van het wandelroute netwerk van Valkenburg. (ook allemaal korte lusjes zoals bij ons netwerk) Voor de volgende keer moet ik toch vooraf een kaart gaan kopen om zekerder te zijn van de keuze van een route. Op het station van Maastricht haalde ik de beschrijvingen van de NS routes. Omdat we goede herinneringen hebben aan de keuken van het Argentijnse restaurant Evita hebben we daar met een heerlijk etentje deze mooie dag afgesloten. (Eerder deed ik al vaker een oproep om met de NS voordeeluren kaart gezamenlijk daar te gaan wandelen. Moeten we toch eens organiseren?)